



## **Mei 2014**

*Kopij kerkblad voor juni  
uiterlijk 23 mei inleveren.*

### **Kerkdiensten**

***Aanvang alle diensten 10 uur***  
*(tenzij anders aangegeven)*

4 mei	Ds. G.A. v.d. Weerd Geertruidenberg
11 mei	Dhr. A.J. den Besten Sliedrecht
18 mei	Mw. Scholte-de Jong Raamsdonksveer
25 mei	Dhr. A.J. den Besten Sliedrecht
29 mei	Dhr. P. Reedijk Puttershoek Hemelvaartsdag Aanvang 9.30 uur
1 juni	Dhr. F. v.d. Tempel Zwammerdam

## ***Bloemenrooster***

4 mei	Mw. Weeland
11 mei	B. Baggerman
18 mei	Mw. van Beest
25 mei	G. v.d. Berg
1 juni	H. v.d. Berg



## ***Vervoersrooster***

4 mei	Fam. B. Baggerman	0168-483566
11 mei	Fam. J. Kanters	0168-482574
18 mei	Fam. M. Otte	0168-482658
25 mei	Fam. H. Vierhuis	0168-482080
29 mei	Fam. L. Otte	0168-482671
1 juni	Tonny Bijl	06-29041237



## ***Belangrijke data***

13 mei	Lijstertjes
13 mei	Catechisatie
15 mei	Gemeente avond
24 mei	4YOU
13 juni	Kinderclub
19 juni	Bijbelkring



## ***Collecterooster***

### **4 mei**

- 1<sup>ste</sup> collecte    Missionair werk en kerkgroei
- 2<sup>de</sup> collecte    Kerkvoogdij
- 3<sup>de</sup> collecte    Extra kerkvoogdij

### **11 mei**

- 1<sup>ste</sup> collecte    Diaconie
- 2<sup>de</sup> collecte    Kerkvoogdij
- 3<sup>de</sup> collecte    Extra kerkvoogdij

### **18 mei**

- 1<sup>ste</sup> collecte    Youth for Christ
- 2<sup>de</sup> collecte    Kerkvoogdij
- 3<sup>de</sup> collecte    Extra kerkvoogdij

### **25 mei**

- 1<sup>ste</sup> collecte    Diaconie
- 2<sup>de</sup> collecte    Kerkvoogdij
- 3<sup>de</sup> collecte    Orgelfonds

### **29 mei**

- 1<sup>ste</sup> collecte    Diaconie
- 2<sup>de</sup> collecte    Kerkvoogdij
- 3<sup>de</sup> collecte    Extra kerkvoogdij

### **1 juni**

- 1<sup>ste</sup> collecte    Diaconie
- 2<sup>de</sup> collecte    Kerkvoogdij
- 3<sup>de</sup> collecte    Verwarmingsfonds

## ***Uit het woord***

### **Thomas, gelovig of ongelovig?**

In de christelijke volksmond wordt vaak gesproken over de arme Job, de verloren zoon en de ongelovige Thomas. Maar was Job juist niet rijk! Rijk, omdat hij ondanks het verlies van zijn kinderen en zijn hele bezit, terwijl hij ziek was en zijn vrouw zich van hem afkeerde, kon zeggen: Ik weet, dat mijn Verlosser leeft! En de verloren zoon, die was toch juist gevonden! En was zijn oudste broer, die altijd thuis was gebleven en het feest over de terugkeer van zijn jongste broer niet mee wilde vieren, niet de verloren zoon? Thomas was een gelovige discipel, maar wel eentje die veel met zijn ongeloof had te stellen. Thomas was bereid geweest om met zijn Heiland te sterven. Hij was degene die Jezus vroeg: Heer, wij weten niet waar U heengaat, hoe weten wij dan de weg?

Op de avond van de eerste Paasdag in de geschiedenis laat hij zijn plaats in de onderlinge samenkomst leeg. Vermoedelijk is hij te bedroefd, te teleurgesteld en het ongeloof heeft hem weer in zijn greep. Want als de tien andere discipelen, zijn broeders, hem vertellen, dat ze de Heer hebben gezien, vertrouwt Thomas meer op zijn eigen ogen dan op de twintig ogen van zijn vrienden. Hij vertrouwt meer op zijn tien vingers dan op het getuigenis van zijn medediscipelen. Acht dagen later is hij toch weer in de "kerk". Christus verschijnt speciaal voor hem. Hij zal een vreselijke week achter de rug gehad hebben, misschien slecht gegeten en slecht geslapen. Maar hij is toch weer gekomen, hij bevindt zich toch weer in de discipelkring! Hij, die zo dikwijls de ongelovige Thomas wordt genoemd. "Mijn Here en mijn God", stamelt hij, als de opgestane Heer zegt: "Weest niet ongelovig maar gelovig"! Zou hij inderdaad zijn vinger gestoken hebben in de plek, waar de spijkers hadden gezeten en zijn hand in Jezus' zij hebben gestoken, waar de speer een wond maakte, om te zien of de Heiland werkelijk gestorven was? Eerlijk gezegd, denk ik van

niet! Hij zal als zondaar vol berouw voor zijn Christus hebben geknield, vermoed ik.

Want Jezus wist, hoe diep zijn zonden,  
steeds zijn ziel doorwonden.  
Maar niet ons ongeloof en waan,  
maar ons geloof, dat ziet Hij aan.

Hervormd Sliedrecht.nl

## ***Van de kerkenraad***

### **Vierdagen**

De maand mei is vanouds een magere maand op het gebied van verjaardagen, althans van leden van de gemeente die een respectabele leeftijd van 75 jaar gepasseerd zijn. We kunnen twee namen noemen, en die betreffen Mevr. J. Weeland-Bijl uit de Kleijnstraat 10. Zij hoopt 27 mei jarig te zijn (1935). Een dag later is dat onze vaste organist, dhr. G. N. Vos uit de Havenstr. 8A. Hij is dus op 28 mei jarig (1938). Beiden van harte gefeliciteerd en we wensen en bidden u toe dat God u vergezelt op uw levenspad. Een mens maakt heel veel mee in zijn of haar leven en wat is er dan beter om te doen wat de schrijver van de Hebreeënbrief voorstelt: Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden (Hebr. 4:16).

### **Bijzondere vierdagen**

Net nog in april (26 april) viert Koning Willem Alexander zijn 47<sup>e</sup> verjaardag. Normaal is deze dag op 27 april, maar omdat deze dag op een zondag valt, is de zaterdag er voor in de plaats gekomen. Koningsdag dus, nog steeds even wennen. We wensen hem, zijn vrouw en hun kinderen een hele fijne dag toe, onder de zegen en de bescherming van de allerhoogste Koning.

Op 4 mei gedenken en herdenken wij de slachtoffers van voornamelijk de Tweede Wereldoorlog. Ook in deze omgeving is veel gebeurd en daarom is het goed om op 4 mei blijvend te gedenken wat een leed en ellende oorlogshandelingen met zich meebrengen. Zeker nu er weer sprake is van toenemende spanning tussen "Oost en West". God behoede dat deze verder oploopt!

De dag erna, op 5 mei dus, vieren we de Bevrijding. Hier in Brabant was dat al een jaar eerder dan aan de overkant, en als ik in Sliedrecht voorbij het monument van de Biesboschcrossers kom, moet ik altijd daar aan denken. Het ene landsdeel hielp het andere, toen al en wat mij betreft ook in de toekomst!

In de christelijke gemeente mogen we er in de maand mei nog een feestdag aan toevoegen, namelijk Hemelvaartsdag op 29 mei. Het is eigenlijk een vervolg op het Paasfeest, omdat Opstanding en Hemelvaart twee varianten zijn het prachtige thema in de Kerk, namelijk de verhoging en de verheerlijking van onze Heiland en Heer!

Het kerkelijk jaar is dan nog niet af, want het Pinksterfeest is dan aanstaande, maar die dagen vallen in 2014 in de maand juni. Dus daarover meer in het volgende Kerkblad.

## **Pastoraat**

De maand mei is een heerlijke maand. Op het moment van schrijven mag ik dat ook wel zeggen op het gebied van het pastoraat. Van leden van de gemeente zijn mij geen namen bekend van mensen die ernstig ziek zijn of in een ziekenhuis zijn opgenomen. Daarom brengen wij God de eer! Wel is het zo dat Mevr. Bijl-Polak uit de Ds. Jamesstraat 47 in Lage Zwaluwe in week 18 geopereerd moet worden aan haar knie en zij daarna gerevalideerd wordt in Zevenbergen. Via de zondagsbrief hoop ik meer inlichtingen te verstrekken. De Here God zegene de ingreep.

Zonder zorgen zijn natuurlijk niet Mevr. Dudok- de Visser uit Ganshoek 21 in Lage Zwaluwe, die na een val op haar rug nog steeds veel pijn heeft, als ook Mevr. Polak- van den Hout uit de Kruisstraat 2 in Lage Zwaluwe, die weliswaar “op schema” behandeld wordt, maar toch veel moet doorstaan.

We staan als gemeente heel dicht om hen heen en hopen en bidden op en om herstel. Maar we denken ook aan hen die geestelijk veel moeten doorstaan, van kleine tot grote zorgen. Christus pleit voor hen en het helpt ook als we nog eens omzien naar de vele zegeningen die we in ons leven gekregen hebben.

Als we daarop letten mogen we ook blij zijn met het andere werk dat in het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden. Niet in het minst aan de vele huisbezoeken en de gesprekken die we voerden in de consistorie van de kerk. Maar ik denk ook aan de catechisatielessen in de Rank. Het seizoen loopt ten einde en via de Zondagschoolleiding hoorde ik dat in september wellicht twee nieuwe catechisanten erbij komen. Ik verheug me erop!

Op donderdagavond 15 mei beleggen we een gemeenteavond. Het programma is nog niet helemaal klaar, maar één ding is wel duidelijk. Het zal gaan over de toekomst van onze kerk, juist ook en vooral als ikzelf geen pastorale leiding meer geef aan de gemeente. Mijn contract als pastoraal werker loopt formeel af per 1 november a.s. De vraag is dan hoe het verder gaat en of er meer samenwerking met andere gemeentes moet komen. Hier zullen we over moeten nadenken en een richting in bepalen. Ik hoop dat u er allemaal zult zijn. Het onderwerp is er te belangrijk voor!

## **Tot slot**

Op dinsdag 29 april zijn mijn vrouw en ik met auto en caravan vertrokken naar een camping in het Harzgebergte in Duitsland. Van daaruit hopen we de natuur en de cultuur van voormalig Oost-Duitsland te verkennen. We drukken de voetsporen van Luther en van Bach en hopen op 11 mei weer in uw midden te zijn, tijdens de zondagmorgendienst. U zal er zelf misschien ook wel even tussenuit gaan en daarom wens ik hen die weggaan, en hen die blijven, Gods bewarende nabijheid toe!

Op 18 mei hoop ik 's morgens voor te gaan in Mookhoek en 's middags in Puttershoek. En op 25 mei mag ik weer bij u zijn. Ontvang de hartelijke groeten van mijn vrouw en van mijzelf,

## **Ad den Besten.**

## ***Gemeenteavond***

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de gemeenteavond, die gehouden wordt op donderdag 15 mei a.s., aanvang 19.30 uur.

Deze avond beginnen we met het formele gedeelte waarin de zaken aan de orde komen betreffende kerkvoogdij, diaconie, pastoraat, zondagsschool en jongerenclubs. Er zullen ook foto's van het afgelopen jaar worden getoond.

Gezien de ernst van de situatie waarin we als kerkenraad en kerkelijke gemeente zitten, zoals u nog in het kerkblad van februari jl. hebt kunnen lezen, is het van belang dat we met elkaar nadenken over de toekomst en het voortbestaan van onze kerkelijke gemeente. U kunt uw ideeën en gedachten hierover tijdens deze avond inbrengen.

Komt allen! Wij verwachten u!

De kerkenraad



## ***Van de Lijstertjes***

We gaan naar onze laatste Lijstertjes middag van dit seizoen en dat is altijd een feestelijke middag.

We vertellen eerst nog een verhaal over Jezus die eens zal terugkeren op aarde. Daar wachten we op, maar wij weten niet wanneer dat moment zal zijn. En toch moeten we klaar staan. Het zal dan zeker een groot feest zijn met de Heere in ons midden. We hopen dat de Lijstertjes kinderen dan ook klaarstaan. Misschien kunnen we een beetje gaan oefenen ??

Verder hebben we spelletjes en als afsluiting gaan we met elkaar pannenkoeken eten!

We verwachten daarom ook alle kinderen die in het afgelopen seizoen bij ons geweest zijn. Kun je echt niet komen? Geef dat dan tijdig door. Let op: deze middag duurt tot half 6.

*Leiding* : Mathilde de Man en Petra van Dijk

*Kinderen* : groep 1 t/m 3

*Plaats* : De Rank, Pr. Margrietstraat 50A

*Datum* : dinsdag 13 mei 2014

*Tijd* : 15.30 – 17.30 uur

*Onderwerp* : alert zijn, Lucas 12: 32-40

## ***Van de kinderclub***

In de maand mei is er i.v.m. vakanties géén kinderclub. De afsluiting van het seizoen hopen we te houden op vrijdag 13 juni. In het volgende kerkblad lezen jullie hier meer over! We willen jullie graag een mooie belofte van de Heere God meegeven voor de komende tijd, namelijk de woorden van psalm 139:1,2 en 6: "HEER, U kent mij, U doorgrondt mij, U weet het als ik zit of sta. U doorziet van verre mijn gedachten, ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op, met al mijn wegen bent U vertrouwd. Wonderlijk zoals U mij kent, het gaat mijn begrip te boven."

We hopen jullie in juni allemaal weer bij de kinderclub te zien!

Groetjes van Liesbeth en Mathilde.

## ***Van de zondagsschool***

Wat een mooi Paasontbijt hebben we weer samen gehad. Wat was het fijn om samen de dag te beginnen en na het ontbijt samen in de kerk en op de zondagsschool te vieren dat Jezus is opgestaan.

Nogmaals dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het Paasontbijt en de Paasdienst.

In de maand mei gaan we luisteren naar de verhalen van Esther. We horen hoe moedig Esther is, en wat ze met de steun van God er voor over heeft om haar volk de Joden te redden van de verschrikkelijke plannen die Haman heeft. Zouden wij net zo moedig kunnen zijn als Esther wanneer we weten dat onze naasten in gevaar zijn. Is ons geloof en vertrouwen in God ook zo sterk. Hier gaan we over praten bij de zondagsschool.

De verhalen van de maand mei:

04 mei - Haman haat de Joden en plant hun uitroeiing

11 mei - Mordechais beroep op Ester

18 mei - Mordechai gehaat en geëerd

25 mei - De val van Haman

24 mei is Inge van den Hout jarig. We wensen je een hele fijne verjaardag toe en een gezegend nieuw levensjaar.



Esther bij de koning.

## ***Van de kerkvoogdij***

### **Collecten kerkvoogdij**

30/03/2014	Kerkvoogdij	€ 69,75
30/03/2014	Jeugdwerk	€ 80,60
06/04/2014	Kerkvoogdij	€ 95,25
13/04/2014	Kerkvoogdij	€ 79,00
18/04/2014	Kerkvoogdij	€ 47,65
20/04/2014	Kerkvoogdij	€ 44,65
20/04/2014	Paaskollekte	€ 65,15

Tussenstand actie Kerkbalans 2014 t/m 24/04/2014 :  
€ 5.369,54 (€ 5.266,70 t/m 23/04/2013)

Alle bijdragers en bijdraagsters zeer hartelijk dank !

## ***Van de diaconie***

### **Collecten diaconie:**

30 maart	40 dagentijdcollecte	€ 42,-
6 april	Binnenlands diaconaat	€ 31,30
13 april	Kerk in Actie Totaal	€ 36,25
18 april	Diaconie	€ 38,75
18 april	Tafelcollecte/zending	€ 40,70
20 april	JOP	€ 41,-

Eenieder hartelijk dank voor uw bijdrage.

## **Bloemendienst**

De bloemen zijn de afgelopen periode bezorgd bij:

- 30 mrt Erik Rozendom, dirigent Concordia  
Als dank voor de medewerking aan de  
familiedienst
- 6 apr Bert de Jongh, De Wetering 10  
Voorspoedig herstel
- 13 apr Mevr. M.C. Dudok-de Visser, Ganshoek 21a  
Voorspoedig herstel
- 20 apr Tonny Bijl, leider van muzikanten  
Als dank voor de medewerking tijdens Pasen
- 27 apr Mevr. R. Kanters-Lankhuizen, Julianastraat 8  
Als felicitatie

## **Bij de collecten**

### **4 mei: Collecte Missionair Werk en Kerkgroei**

#### **Help de nieuwe kerk in Woerden**

Mirjam Oosterhoff was eerst jongerenwerker in Woerden, nu organiseert ze in die stad activiteiten voor twintigers. Ze ontdekte dat juist die groep tussen wal en schip dreigde te vallen en daarom wilde ze iets voor hen doen. Maar dan buiten de kerkmuren, want de kerk heeft voor jongeren een heel hoge drempel. Mirjam bereikte de doelgroep via de sociale media. De activiteiten bestaan uit ontmoeting, zin zoeken en verdieping. De locatie is een kelder in een café-restaurant in het centrum van Woerden, gratis te gebruiken. Dáár vormen ze een kerk: jongeren ontmoeten elkaar, hebben steun aan elkaar. Ze zijn samen op zoek naar God en naar verdieping en dat wordt gevierd. De ondersteunende kerken in Woerden zijn enthousiast geworden, want Mirjam Oosterhoff bereikt mensen die anders niet bereikt worden. De opbrengst van de collecte is bestemd voor deze en andere pioniersplekken van de Protestantse Kerk. Van harte aanbevolen

## 18 mei Youth for Christ

Youth for Christ brengt jongeren in ontmoeting met Jezus Christus en helpt hen op weg om naar Zijn bedoelingen te leven. Duizenden vrijwilligers en circa 130 medewerkers dragen hieraan bij. We zijn een missionaire organisatie, met zowel evangeliserende als sociaal-maatschappelijke activiteiten. Wat houdt dat in?

Evangeliserende activiteiten zijn bijvoorbeeld tienerclubs in kerken en beginnerscursussen rond het christelijk geloof. We helpen jongeren in hun zoektocht naar God. En we helpen ze Jezus te betrekken bij hun dagelijks leven.

Sociaal-maatschappelijke werk is bijvoorbeeld een jongereninloop van YfC|The Mall. Of coaching van jongeren die dreigen van school los te raken. We stimuleren jongeren om hun talenten te ontdekken en bij te dragen aan onze samenleving.



## ***Uit de oude doos***

### **De verkiezing van notabelen in de jaren dertig van de vorige eeuw**

#### **De kerkvoogdij**

In een aantal afleveringen hebben we Dirk Branderhorst, kerkvoogd-ontvanger en tevens president-kerkvoogd, gevolgd. Dirk maakte deel uit van de kerkvoogdij. De kerkvoogdij bestond uit een College van Kerkvoogden en een College van Notabelen. In januari 1930 waren er drie kerkvoogden: notaris G.K. Smit, president-kerkvoogd, hoofdonderwijzer A.L. Lührman, secretaris-kerkvoogd, en herenboer D. Branderhorst, kerkvoogd-ontvanger. De zes notabelen waren: A. Vos, B. Knoop, L.J. de Visser, H.J. Kanters, J.C. van Es Vogel en W.P. van Rijswijk. De stemgerechtigde leden (lidmaten) van de kerkelijke gemeente kozen de notabelen die op hun beurt de kerkvoogden benoemden. De notabelen verleenden de kerkvoogden bijstand, gaven hen advies en hielden toezicht op hun handelingen. De kerkvoogden beheerden de goederen van de kerkelijke gemeente, zoals het kerkgebouw, de pastorie en het zondagsschooltje.



A.L. Lührman met zijn echtgenote en hun dochter Tiny.

## De verkiezing van een notabel in 1931

Tijdens de vergadering van kerkvoogden en notabelen op 15 mei 1931 waren alle kerkvoogden: G.K. Smit, P. van Steeg en D. Branderhorst, vijf van de zes notabelen: A. Vos, B. Knoop, L.J. de Visser, H.J. Kanters en W.P. van Rijswijk, de gehele kerkenraad, bestaande uit ds. H.S. van Rijs, de ouderlingen P. Weeland en A. den Boer en de diakenen G. Leest en B. Ardon aanwezig.



Ds. H.S. van Rijs en diaken B. Ardon.

Deze vergadering werd op ongebruikelijke wijze door voorzitter Smit geopend. Hij stelde namelijk de verkiezing van een nieuwe notabel als opvolger van de op 17 april 1931 overleden J.C. van Es Vogel aan de orde. Voor deze vacature werden vier kandidaten voorgedragen. Daarna besloot de voorzitter de stembriefjes uit te laten delen en kon er door de aanwezigen worden gestemd. Arie de Visser kreeg 5 stemmen, P.H. Kanters 7 stemmen, B. v.d. Bosch 2 en Vos 1 stem. Omdat niemand van de kandidaten genoeg stemmen had gekregen om gekozen te worden, was een nieuwe stemming nodig die ging tussen A. de Visser en P.H. Kanters. De uitslag was De Visser 5 stemmen en Kanters 10 stemmen en deze had voldoende stemmen om tot notabel benoemd te worden. Hier werd afgeweken van de regel dat alle stemgerechtigde lidmaten van de kerkelijke gemeente tijdens een verkiezingsbijeenkomst de notabelen mochten kiezen.

Wordt vervolgd.

Ada en Matti

## ***Bijbelleesrooster mei 2014***

donderdag	1 mei	1 Petrus 1:1-12
vrijdag	2 mei	1 Petrus 1:13-25
zaterdag	3 mei	1 Petrus 2:1-10
zondag	4 mei	1 Petrus 2:11-17
maandag	5 mei	1 Petrus 2:18-25
dinsdag	6 mei	1 Petrus 3:1-12
woensdag	7 mei	Jesaja 54:1-5
donderdag	8 mei	Jesaja 54:6-10
vrijdag	9 mei	Jesaja 54:11-17
zaterdag	10 mei	Deuteronomium 28:1-14
zondag	11 mei	Deuteronomium 28:15-29
maandag	12 mei	Deuteronomium 28:30-44
dinsdag	13 mei	Deuteronomium 28:45-57
woensdag	14 mei	Deuteronomium 28:58-69
donderdag	15 mei	Deuteronomium 29:1-14
vrijdag	16 mei	Deuteronomium 29:15-28
zaterdag	17 mei	Deuteronomium 30:1-10
zondag	18 mei	Deuteronomium 30:11-20
maandag	19 mei	Deuteronomium 31:1-8
dinsdag	20 mei	Deuteronomium 31:9-23
woensdag	21 mei	Deuteronomium 31:24-32:7
donderdag	22 mei	Deuteronomium 32:8-18
vrijdag	23 mei	Deuteronomium 32:19-35
zaterdag	24 mei	Deuteronomium 32:36-43
zondag	25 mei	Deuteronomium 32:44-52
maandag	26 mei	Deuteronomium 33:1-11
dinsdag	27 mei	Deuteronomium 33:12-21
woensdag	28 mei	Deuteronomium 33:22-29
donderdag	29 mei	Deuteronomium 34:1-12
vrijdag	30 mei	1 Petrus 3:13-22
zaterdag	31 mei	1 Petrus 4:1-11



**SINDS 1893**

**NATUURSTEEN**

Jérôme  
Petit

**B.V.**

*VOOR GEDENKSTENEN EN ACCESOIRES  
ZOALS VAZEN, KANDELAARS, FOTO'S E.D.  
TEVENS VOOR AL UW NATUURSTEEN  
VENSTERBANKEN, AANRECHTBLADEN,  
DORPELS EN VLOEREN*

**Jérôme Petit Natuursteen B.V.  
Charles Petitweg 3  
4827 HJ BREDA**

**Telefoon: 076-5811164**

**E-mail: [info@petitnatuursteen.nl](mailto:info@petitnatuursteen.nl)  
Website: [www.petitnatuursteen.nl](http://www.petitnatuursteen.nl)**

# NATUURSTEENBEDRIJF MIDDEN - BRABANT B.V.

AL 3 GENERATIES LANG KWALITEIT EN SERVICE.

KORTAKKER 8, 4264 AE VEEN ( WIJK EN AALBURG)

TEL. 0416-691616

INFO@NATUURSTEENMIDDENBRABANT.NL

KIJK OOK EENS OP ONZE WEBSITE: [WWW.NATUURSTEENMIDDENBRABANT.NL](http://WWW.NATUURSTEENMIDDENBRABANT.NL)



# Rouwcentrum Zuidema

**Tel: 0168-405038**



Betrokkenheid, persoonlijke begeleiding, aandacht voor individuele wensen en uitgebreide mogelijkheden staan voor ons centraal. Stijlvol dragen op schouders en thuisopbaring mogelijk.

**Rouwcentra:**

Schanspoort 6  
4791 HC Klundert

Noordhaven 4  
4761 DA Zevenbergen

**Kantoor:**

Noordhaven 4  
4761 DA Zevenbergen

**Beheer van:**

Rouwkamer De Westhoek  
Rouwkamer Zevenbergschen Hoek

**Internet:**

[info@rouwcentrum-zuidema.nl](mailto:info@rouwcentrum-zuidema.nl)  
[www.rouwcentrum-zuidema.nl](http://www.rouwcentrum-zuidema.nl)

*Een perfect verzorgde uitvaart, een troostrijke gedachte.*

# Begrafenisverzorging Kamsteeg

## 0183 - 44 94 94 / 06 - 22 14 05 47

*Waar ú ook woont, wij zijn dag en nacht bereikbaar  
Wij verzorgen alleen begrafenissen*



### *Uitvaartverzorging Kamsteeg hecht aan persoonlijk contact*

Wij realiseren ons dat het verwerken van een verlies door de dood voor de meeste mensen een ingrijpende ervaring is. Een overlijden maakt bij de nabestaanden veel gevoelens los en het rouwproces beleeft een ieder op zijn of haar manier. Gevoel en verstand gaan door elkaar lopen omdat er immers in een zeer verdrietige periode allerlei praktische zaken voor de uitvaart geregeld moeten worden.

*Peter en Louise Kamsteeg*



Uitvaartverzorging Kamsteeg draagt er zorg voor dat u in deze moeilijke en emotionele periode wordt gesteund. Het verdriet kunnen wij niet wegnemen maar wel kunnen wij u bijstaan in het afhandelen van alle praktische zaken rondom het overlijden. U kunt ons daarom altijd bellen.

Wij maken ons sterk voor een persoonlijke benadering waarin wij ons respectvol richten op de nabestaanden en samen de laatste wensen van de overledene proberen vorm te geven. Overigens verzorgen wij uitsluitend begrafenissen.



Beatrixstraat 25, 4281 LP Andel  
E-mail: [info@kamsteeguitvaart.nl](mailto:info@kamsteeguitvaart.nl)  
[www.begrafenisverzorgingkamsteeg.nl](http://www.begrafenisverzorgingkamsteeg.nl)



*Een respect-  
en stijlvolle  
uitvaart  
is onze zorg*