



November 2013

*Kopij kerkblad voor december en januari
uiterlijk 21 november inleveren.*

Kerkdiensten

Aanvang alle diensten 10 uur

3 november	Mw. J. Scholte-deJong, Raamsdonksveer
10 november	Dhr. A.J. den Besten Sliedrecht Dankdag voor gewas en arbeid
17 november	Dhr. P. Reedijk Puttershoek Familiendienst
24 november	Dhr. A.J. den Besten Sliedrecht Laatste zondag kerkelijk jaar Vorbereiding Heilig Avondmaal
1 december	Ds. T. Meyer Werkendam 1 ^e advent Viering Heilig Avondmaal

Bloemenrooster

3 november	Mw. Weeland
10 november	B. Baggerman
24 november	Mw. van Beest
1 december	G. v.d. Berg



Vervoersrooster

3 november	Kees v.d. Hout	06-13507251
10 november	P. Polak	0168-482971
17 november	Fam. L. v.d. Hout	0168-484530
24 november	Fam. Geluk	0168-482674
1 december	Fam. Baggerman	0168-3566

Belangrijke data

5 november	Lijstertjes
10 november	Uiterste inleverdatum actie schoendoos
11 november	Kerkschoonmaak
15 november	Kinderclub
16 december	Vrijwilligersochtend
22 december	Kerstfeest zondagsschool



Collecterooster

3 november

- 1^{ste} collecte Kerk in Actie najaarszending
- 2^{de} collecte Kerkvoogdij
- 3^{de} collecte Extra kerkvoogdij

10 november

- 1^{ste} collecte Diaconie
- 2^{de} collecte Kerkvoogdij
- 3^{de} collecte Onderhoudsfonds

17 november

- 1^{ste} collecte Kerk in Actie binnenlands diaconaat
- 2^{de} collecte Kerkvoogdij
- 3^{de} collecte Jeugdwerk

24 november

- 1^{ste} collecte Diaconie
- 2^{de} collecte Kerkvoogdij
- 3^{de} collecte Extra kerkvoogdij

1 december

- 1^{ste} collecte Missionair werk en kerkgroei
- 2^{de} collecte Kerkvoogdij
- 3^{de} collecte Extra kerkvoogdij

Uit het woord



Want Hij zorgt voor u.

(1 Petrus 5: 7b)

Petrus is door schade schande wijs geworden door de Geest van God. Er is een periode geweest in zijn leven, dat hij zich beter, verheven voelde, boven zijn medediscipelen. Grote woorden kwamen uit zijn mond: “ Al zouden allen U verlaten, ik nooit”. Hij zou zus en hij zou zo. Zelfs al zou hij met de Here Jezus moeten sterven, dan nog zou hij Hem beslist niet verloochenen. We weten allemaal hoe zijn hoogmoed voor de val kwam. Hoe hij zijn Heer verloochende, voordat de haan driemaal had gekraaid. Als Petrus zijn brief schrijft, is hij jaren verder. Jaren waarin hij ontdekt heeft, hoe de boze rond gaat als een briesende leeuw, zoekend wie hij kan verslinden. Petrus heeft het afgeleerd om hoog op te geven van zichzelf. Hij spoort zijn lezers aan: “vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge op Zijn tijd”. God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Werpt dan al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.

Hoeveel zorgen kan een mens niet hebben! Hoe rond te komen van je uitkering, houd ik mijn werk wel, hoe ziet mijn pensioen er uit? Ik maak me zorgen om mijn gezondheid, zie op tegen de behandeling, die ik moet ondergaan, tegen die zware operatie, tegen de ouderdom met zijn kwalen, tegen de eenzaamheid en het alleen zijn, als straks mijn man of vrouw er niet meer is! Duizend zorgen, duizend noden kwellen ons angstvallig hart. Er zijn zoveel problemen, zorgen, moeiten en wat niet al meer, die ons uit de slaap kunnen houden. Want Hij zorgt voor u, zegt Petrus als een bemoediging. Wat een rustgevende gedachte is het te weten, dat er voor je wordt gezorgd. We beleven de overgang van een zorgzame samenleving naar een participatiemaatschappij. De tijd, dat de staat van de wieg tot het graf voor ons zorgde is definitief voorbij. Maar nog belangrijker is, hoe zit het daarna, na dit leven bedoel ik? Financiële ondersteuning is

prettig voor dit leven, maar niet toereikend voor het eeuwige leven. Er is een zorg, die met geen geld te betalen is. Waar Een voor betaald heeft met Zijn leven. Een zorg, die voortkwam uit enkel liefde, wonderbaarlijk grote liefde van de Zoon van God voor de zondige mens. Hij zorgt voor u! Dat betekent ook: Hij zorgt voor u over dood en graf heen. Het is die God, die aan het vee zijn voedsel geeft en aan de jonge raven, wanneer zij roepen (Ps. 147) Wie kan door bezorgd te zijn een el aan zijn lengte toevoegen? Weest dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad, spreekt de Here Jezus. (Matth.6:34) Vertrouw op Hem, want Hij zorgt ook voor U en jou en mij.

Auteur: Ds.J.F.Tanghé

Bron: Kerkblad Hervormde Gemeente Sliedrecht - vrijdag 18 oktober 2013

Van de kerkenraad

Vierdagen

Voordat we de verjaardagen noemen van de leden van de gemeente die 75 jaar of ouder worden in de loop van de maand november, eerst een rechtzetting. In het vorige kerkblad hebben we vergeten te noemen de naam van Mevr. G. van de Steenoven-Polak (1935) uit de Julianastraat 5, die op 7 oktober haar verjaardag vierde. Mijn welgemeende excuses! Op 7 november hoopt de heer M. Otte (1932) uit de Kleijnstraat no. 1 er een jaar bij te krijgen, evenals mevr. de Bakker-Mout (1928) uit de Burg. Godwaldstr. 32 op 17 november. Allen van harte gefeliciteerd namens de hele gemeente en we wensen hen toe dat onze goede God hen nog vele jaren sparen zal voor de familie en voor de kerk.

Pastoraat

Gelukkig mag deze keer het stukje over het pastoraat in een positieve zin geschreven worden, omdat we, vergeleken met de ernst van de vorige keer, niet zoveel zorgen hebben als toen. Natuurlijk: zieken zijn er en zij zullen ook blijven, maar het maakt wel verschil of we van doen hebben met gemeenteleden die zijn overleden, of die in een ziekenhuis zijn opgenomen. Op het moment van schrijven is dat niet het geval, maar toch willen we de naam noemen van mevr. G. Polak- van den Hout uit de Kruisstraat in Lage Zwaluwe. Zij en haar man en kinderen hebben onze voorbeden hard nodig in verband met de lange, en soms pijnlijke weg die ze heeft af te leggen. Een weg van bestralingen en chemokuren die uiteindelijk naar we hopen en bidden tot genezing mag leiden. Heel veel sterkte toegewenst! Zo staan we ook stil bij de familie Dudok-Ardon uit de Onderstraat 29a in Lage Zwaluwe, die hun tegenslagen in stilte, en naar het soms lijkt in een berustend hart, beleven. Dat zij hun zorgen in de handen van God mogen leggen. Dat wensen we ook Mevr. Bijl uit de Ds. Jamesstraat 47 in Lage Zwaluwe en haar zoon Tonny toe, terwijl de ziekte van haar dochter en zijn zus steeds meer toeneemt. Laten we oog hebben voor hen, en voor zovelen die alleen door de wereld moeten gaan, vrijwillig of onvrijwillig en die ongetwijfeld momenten zullen hebben van eenzaamheid en verlangen naar geborgenheid. Laten we als gemeente merken dat we hen zien en er ook voor hen zijn.

Vanuit Hooge Zwaluwe is verhuisd naar de Dordtsestraat 8, 4931 BB in Geertruidenberg Petra van Dorst uit de Vogelstraat. We wensen haar alle goeds toe en hopen dat zij het naar haar zin zal krijgen in de nieuwe woonomgeving. Omgekeerd heten we hartelijk welkom in de Zandstraat Gert Kanters die vanuit Drimmelen verhuisde.

Enigszins begrijpelijk is de familie Musterd uit de van Coehoornstraat in Made overgeschreven naar de Protestantse kerk van Made. Het ga hen goed!

Bijzondere zondagen

Daar kun je rustig van spreken als alle zondagen in november wel een speciaal karakter hebben. In de eerste plaats is dat

Zondag 3 november als er een speciaal concert gegeven wordt voor onze trouwe organist Gerrit Vos die dan zijn 60-jarig jubileum hoopt te vieren. Een speciale commissie heeft veel aandacht besteed aan deze gebeurtenis, die uiteindelijk uitmondt in een concert op de zondagmiddag. Grote namen als Ton Stevens, Tonny Bijl, Harry Wiechers en Engbert Tienkamp werken mee om er een onvergetelijke dag van te maken. Gerrit, je hebt het verdiend en Gode de lof dat Hij jou van zovele talenten voorzien heeft!

Zondag 10 november vieren we dankstond tijdens de dienst op zondagmorgen. Alle reden om dat te doen, want in de eerste plaats was het een goed seizoen om te oogsten, en in de tweede plaats een prachtige zomer om van te genieten. Maar het belangrijkste is wel dat het opnieuw een jaar was die we uit de hand van God mochten ontvangen, een hand die zich steeds weer vulde met genade om ons mensen tot kinderen van Hem te maken. Er zijn genoeg dingen om op te noemen dat het misschien niet mee zat in het leven, maar zijn open gevouwen hand overtreft alles. Laten we deze dag hartgrondig vieren!

Zondag 17 november is er weer een familiedienst. Ik ben er ongetwijfeld van overtuigd dat de commissie weer een bijzondere dienst in elkaar gesleuteld heeft. De voorganger is deze keer de heer P. Reedijk en het is mijn overtuiging dat hij een goed verhaal zal hebben, voor jong en oud! Elders in het kerkblad kunt u er meer over lezen.

Zondag 24 november is het Eeuwigheidszondag. Het kerkelijk jaar loopt dan af en de adventsdagen beginnen met de kerst als eindpunt. Zoals een goede gewoonte in de kerk van alle tijden dat vraagt, staan we stil bij de gemeenteleden die in dat afgelopen jaar overleden zijn. We hopen dan samen met de daartoe speciaal uitgenodigde familieleden troost te putten uit Gods Woord. De namen van de overledenen worden dan genoemd. Voor onze gemeente betreffen dat de volgende leden:

Teuntje Engelina Marcus-Knoop,

geboren 18 juli 1916 en overleden 10 januari 2013;

Adriana Cornelia Lockhorst-Busweiler,

geboren 5 december 1924 en overleden 21 januari 2013;

Adriana Ardon-Meijer,

geboren 7 december 1915 en overleden 15 maart 2013;

Dingeman de Graaf,

Geboren 10 december 1926 en overleden 10 augustus 2013;

Geurtje den Dunnen-van de Grift,

geboren 14 juni 1919 en overleden 11 augustus 2013;

Cornelia de Graaf-Eveleens,

geboren 18 maart 1930 en overleden 26 augustus 2013

God geve een troostvolle dienst aan de gemeente en de nabestaanden.

Reformatie

Op de laatste dag van de maand is het Hervormingsdag, de dag waarop de Protestantse kerken min of meer zijn ontstaan. Het lijkt me goed om ons dat zo nu en dan te herinneren, hoewel we best zorgen hebben over de toekomst. In deze maand gaat de kerk van de Rooms Katholieke parochie dicht, en ik persoonlijk moet daar om huiveren. Geen mensen meer voldoende om de kerk als gebouw in stand te houden, geen mensen meer die het nodig vinden om nog een plaats te kennen om hun God te

ontmoeten. Ik vind dit heel erg, en ik bid bijna wekelijks dat het met de protestantse kerk van Hooge Zwaluwe niet hoeft te gebeuren.

Maar ik heb wel mijn zorgen, zeker ook als ik in het laatste kerkblad las dat de opbrengsten van de actie kerkbalans toch weer achterbleven bij het vorige jaar. Begrijpt u me, gemeente? Geen plaats meer om de liturgie te vieren, geen plaats meer om elkaar te ontmoeten, en geen plaats meer om voorbede te doen voor elkaar en al die anderen. Kunnen we er wat aan doen? U heeft het antwoord.

Ik hoop er enige aandacht aan te geven op zondag 1 december, maar dan is er ook viering van het Heilig Avondmaal en tegelijkertijd 1^e advent. Best een mooie combinatie!

Tenslotte

Terwijl we de tekst tikken voor dit kerkblad, zitten mijn vrouw en ik nog na te genieten van zeven prachtige dagen op Madeira, samen met een vriendenstel. Wat een pracht eiland, met nog steeds zoveel mooie bloemen en vruchten. Elke dag zon met een temperatuur van plusminus 25 graden. Rijk aanbevolen!

Zondagmorgen 3 november mag ik voorgaan in Waerthove, een verpleeghuis in Sliedrecht. Altijd weer ontroerend om daar met de mensen te zingen, te bidden en te preken, maar wel zo dat ze het begrijpen!

Op 10 november hoop ik bij u voor te gaan in de dankdienst en de week erna in Maasdam. Op zondag 24 november weer in Hooge Zwaluwe en 's middags in Nieuw-Lekkerland. En dan is de maand weer bijna voorbij.

Een hartelijke groet, ook van mijn vrouw,

Ad den Besten.

Waarmee zal Ik het koninkrijk der hemelen vergelijken?

Mijn Koninkrijk is net een parel, kind
zo mooi als je nooit zag nog, in je leven.
Daar werk je voor, je spaart, en koopt hem, kind.
Je zou er alles wel voor willen geven.

Mijn Koninkrijk is net een schat, m'n kind
door iemand in de aarde weggeborgen.
Je graaft en zoekt totdat je vindt, m'n kind.
Dan kun je verder leven zonder zorgen.

Mijn Koninkrijk is net als gist, m'n kind
dat in het meel gaat, en dan wordt vergeten.
Maar 't brood dat rijst, en wordt zo groot, m'n kind
dat heel het huisgezin er van kan eten.

Mijn Koninkrijk is net een sieraad, kind
dat moeder in haar woning heeft verloren.
Ze zoekt door 't huis, en als ze 't vindt, m'n kind
roept ze de burenen, dat ze 't zullen horen.

Mijn Koninkrijk is net een zaadje, kind
dat nietig in de aarde ligt te wachten.
Maar 't zaad spruit uit, en wordt een boom, m'n kind
waarin de vogels met hun jongen overnachten.

Mijn Koninkrijk is net een lied, m'n kind
dat je je leven lang zou willen zingen.
Mijn Koninkrijk, dat is Mijn liefde, kind
waarmee Ik jou voor eeuwig zal omringen.

Een fluit van riet, e. ijskes-kooger

Van de Lijstertjes

Fijn dat er ook Lijstertjes-kinderen meegegaan zijn naar De Ark van Noach en wat hebben ze genoten. Het heeft heel veel indruk gemaakt en dat is mooi want dat Bijbelverhaal vergeten ze nu niet meer!

De volgende middag is op dinsdag 5 november. Het gaat dan over de barmhartige Samaritaan. En in december komen we niet bij elkaar vanwege de drukte rondom Sinterklaas en Kerstmis. Maar graag tot ziens op 5 november!

Leiding : Mathilde de Man en Petra van Dijk

Info : 0168-484460 / 076-5931030

Datum : dinsdag 5 november 2013

Tijd : 15.30 – 17.00 uur

Plaats : De Rank, Pr. Margrietstraat 50A

Kinderen : groep 1 t/m 3

Van de zondagsschool

In de maand november zijn er mooie diensten te beleven in de kerk, maar ook op de zondagsschool beleven we een mooie en spannende tijd. Denk maar eens aan dankdag en de voorbereiding op het Kerstfeest. Een knutsel maken om straks met de kinderkerstviering in de kerk te hangen. Liedjes oefenen en een toneelstukje. Het is allemaal door de leiding voorbereid en we hopen dat jullie allemaal willen meewerken. We vertellen alvast de datum van het kinderkerstfeest: dat is zondag 22 december. Mocht je op die datum niet kunnen omdat je misschien op vakantie gaat, geef het dan zo spoedig mogelijk door aan één van de juffen.



De barmhartige Samaritaan

En jullie hebben de folder van de schoenendoos ontvangen, willen jullie er eentje klaarmaken voor een ander kind? Misschien mag je wel een leuke foto van jezelf met je naam erin doen. Dan weet dat kindje ook wie jij bent en zal die zeker van jou gaan houden!

3 nov. Nelleke vertelt jullie een verhaal

10 nov. Dankdag

17 nov. Familiedienst: we blijven in de kerk

24 nov. Oefenen voor het kinderkerstfeest

1 dec. Start Advent

Tot slot is er een verjaardag te melden: op 2 november wordt Annelies 12 jaar, van harte gefeliciteerd en we wensen jou een hele mooie verjaardag en Gods zegen voor je nieuwe levensjaar. Tot ziens bij de zondagsschool allemaal!
Groetjes van de leiding.

Actie Schoenendoos

De jaarlijkse schoenendoosactie is weer van start gegaan. De schoenendozen met schoolspullen, toiletartikelen, speelgoed of knuffel gaan dit jaar naar arme kinderen in de landen: Armenië, Roemenië, Costa Rica, Sierra Leone, Togo en India. Bij elke schoenendoos wordt ook een boekje met Bijbelverhalen uitgedeeld. Vorig jaar kregen 52.548 kinderen een goed gevulde schoenendoos.

“*Voor jou van mij*” is de slogan. Wij kunnen op zo’n manier echt iets betekenen voor kinderen die gebrek hebben aan de meest elementaire levensbehoeften en door het gebrek aan schoolspullen niet naar school kunnen. Wat is er mooier dan kansarme kinderen in ontwikkelingslanden het cadeau van hun leven te bezorgen??

Doe mee en maak een mooie schoenendoos klaar, de folder is bijgesloten.

Kunt u geen schoenendoos klaarmaken maar wilt u wel helpen in de vorm van een gift, dan kunt u dat uiteraard ook doen middels een enveloppe. Deze gelden worden gebruikt voor het verzenden van de schoenendozen. Dat kost namelijk 5 euro per stuk.

Inleveren van de schoenendozen en/of enveloppe:

- Fam. Bijl, Onderstraat 15
- Fam. Van den Hout, Onderstraat 33
- Op zondag in de kerk

Meer info kunt u vinden op www.actie4kids.org

Uiterste inleverdatum **zondag 10 november 2013**.

Namens de zondagsschool (maar nog meer namens alle kinderen die een doos mogen krijgen): heel erg bedankt.



Van de kinderclub

(voor alle kinderen van groep 4 t/m groep 7)

Hallo jongens en meisjes van de kinderclub!

Op **vrijdag 15 november** is er weer een gezellige avond voor alle kinderen van groep 4 t/m groep 7. Deze keer gaat het verhaal over iemand die jullie misschien (nog!) niet zo goed kennen: Onésimus.

Terwijl Paulus gevangen zit, schrijft hij twee brieven die in de bijbel staan. De ene is voor de christenen in de stad Kolosse. De andere is een persoonlijke brief aan een goede vriend, die Filémon heet en ook in Kolosse woont. De brief gaat over Filémons knecht Onésimus. Onésimus was bij Filémon weggelopen en kwam in Rome. Op de een of andere manier hoorde hij dat Paulus hier in de gevangenis zat. Hij zocht hem op en Paulus vertelde hem over de Here Jezus. Onésimus ging ook van de Here Jezus houden, hij had er spijt van dat hij was weggelopen. Weet je wat Paulus daarom in de brief aan Filémon schrijft?

O nee, dat verklappen we nu nog niet..... Kom ook naar de kinderclub en luister mee naar een mooi verhaal uit het boek van God! Daarna natuurlijk weer gezellig knutselen of tijd voor een spel!

Datum: vrijdag 15 november

Tijd: 18.30-19.45 uur

Plaats: De Rank, Pr.Margrietstr.50a

Kosten: Deelname is gratis; een vrijwillige bijdrage kan in het spaarvarkentje!

Leiding: Mathilde de Man (tel. 484460) en
Liesbeth v.d. Hout (tel 484530).

Van de diaconie

Collecten diaconie:

29 sept	Diaconie	€ 37,60
6 okt	Kerk en Israël	€ 22,70
20 okt	Diaconie	€ 34,-

Bij de collecten

3 november Kerk in Actie Najaarszending

Geroepen om te delen

“We zijn geroepen tot broederschap, en om ons leven te delen in waardigheid met elkaar.” Onze partnerkerk op Zuid-Sumatra, de Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan (GKSBS), heeft zich altijd al ingezet voor armen en onderdrukten.

De GKSBS wil nu graag dat de diaconie mensen leert om de armoede in hun eigen omgeving aan te pakken. Uitgangspunt is om mensen in hun waarde te laten en uit te gaan van hun eigen kracht.

Henriëtte Nieuwenhuis (30) is vanuit Kerk in Actie uitgezonden om de diaconie te helpen veranderen. Samen met haar collega's ontwikkelt en faciliteert zij trainingen voor diakenen en gemeenteleden en zoekt met jongeren naar manieren om ook hun kracht en mogelijkheden te ontdekken.

Zij ondersteunt bovendien de plaatselijke kerken bij het opbouwen van wederkerige relaties met andere geloofsgemeenschappen op het eiland en ook met Protestantse gemeenten in Nederland.

17 november Kerk in Actie Diaconaat

Ieder mens telt

Op zondag 17 november is de Kerk in Actie collecte bestemd voor het diaconale werk in Nederland.

Kerk in Actie heeft een open oog en hart voor mensen aan de buitenste rand van de samenleving, voor mensen die nergens anders meer hulp kunnen vinden. Daarom steunt Kerk in Actie bijvoorbeeld het werk van de Pauluskerk in Rotterdam. Iedereen is er welkom: vluchtelingen zonder verblijfspapieren, drugsverslaafden, dak- en thuislozen of kwetsbare moeders met jonge kinderen. In de Pauluskerk kunnen zij terecht voor juridische en medische zorg, een goed gesprek, een kop koffie of een warme maaltijd. In Groningen steunt Kerk in Actie de Stichting INLIA, die voortdurend met de overheid in contact is om de positie en opvang van uitgeprocedeerde vluchtelingen te verbeteren. INLIA helpt ook vluchtelingen die vrijwillig willen terugkeren naar hun vaderland. Kerk in Actie steunt deze organisaties van harte. Geef daarom aan de collecte, want ieder mens telt!

1 december Missionair werk en kerkgroei

De Haagse wijk Moerwijk kent veel verschillende culturele groepen, maar er is nauwelijks enige binding tussen mensen. Bijna drie jaar probeert de protestantse pioniersplek MarcusConnect daarin verandering te brengen. Missionair kerkelijk werker Hette Domburg vertelt dat gezocht wordt naar een intensievere verbinding tussen de gemeente en bewoners in de wijk. "We zoeken de mensen op daar waar ze zijn" zegt hij. "We werken aan meer gemeenschap in de wijk waardoor de eenzaamheid en de vervreemding minder worden." De Marcuskerk waartoe MarcusConnect behoort, richtte zich al langer op kinderen en tieners in de wijk. Nu wil ze ook iets doen voor de vele jonge moeders en anderen tussen de twintig en veertig jaar, waarvan twee derde allochtoon is. MarcusConnect is voor deze mensen een plek om op adem te

komen, en God te leren kennen. Met een 'pioniersplek' als MarcusConnect wil de Protestantse Kerk eraan bijdragen dat de kerk voor mensen weer 'in de buurt' is, als een plek van zingeving en een plaats waar men omziet naar elkaar.

Bloemendienst

De bloemen zijn de afgelopen periode bezorgd bij:

- 29 sept Mw. Verschoor-Ket
Raadhuisstraat 18
Als beterschapsgroet
- 6 okt Mw. Dudok
Onderstraat Hooge Zwaluwe
Als beterschapsgroet
- 13 okt Mw. M. Razenberg
Morgenstond
Als dank (oecumenische dienst)
- 20 okt Fam. v.d. Tempel
Zwammerdam
Als groet



Vrijwilligers ochtend,

Beste vrijwilligers,

Om jullie weer te bedanken voor al jullie kerkenwerk in het afgelopen jaar, hebben we een ochtend gepland staan waarop jullie voor de gezelligheid bij elkaar kunnen komen. Onder het genot van een drankje en een hapje kunt u gezellig een praatje maken.

Wij als kerk zijn jullie enorm dankbaar dat jullie ook dit jaar weer hebben klaargestaan om het vele werk lichter te maken. Soms zie je iedereen bezig maar vaak ook gebeurt er heel veel achter de schermen. Overal is er hard gewerkt.

Dus willen jullie als vrijwilligers maandag 16 december in jullie agenda vrijhouden ? Dat is namelijk de datum van de koffieochtend, van 10.00 – 12.00 uur. Wij verwelkomen jullie graag.

Tot ziens op de koffie-ochtend.

Medewerkers Bloemendienst

Ook dit jaar hebben we, met de vele hoogte- maar ook dieptepunten, iedere zondag in de kerk een mooi boeket of plant staan. Deze bloemen/planten worden met veel plezier of ontroering in ontvangst genomen. De mensen die hiervoor zorgen willen wij, mede namens de ontvangers, van harte bedanken. Zo kan er iedere zondag iets goeds gedaan worden, de mensen zijn hier erg dankbaar voor.

Binnenkort wordt er bij iedereen die geen afmelding gedaan heeft, een bloemenrooster afgegeven voor het jaar 2014. Mocht u er in de loop van het jaar mee willen stoppen, laat het ons dan weten dan kunnen wij u er voor het jaar daaropvolgend afhalen. Maar voor het afgelopen jaar heel erg bedankt voor het verzorgen van de bloemendienst.

Met vriendelijke groet,

Githa van den Hout en Petra van Dijk

Tel. : 0168-484596 / 076-5931030

Verjaardagsfonds

Vorig jaar hebben wij van de opbrengst van het verjaardagsfonds de tafelbijbelstandaard aangeschaft. Deze wordt elke zondag gebruikt om de mooie bijbel op de tafel te zetten.

Dit jaar heeft het verjaardagsfonds het bedrag van € 573,43 opgebracht. Weer een hoog bedrag, waarvoor onze hartelijke dank. Zoals u weet, gebruiken wij dit geld voor verbetering van het geluid in onze kerk.

Onze hartelijke dank voor uw gulle gaven, want zonder uw hulp zouden wij dit allemaal niet kunnen doen.

Maria

Vitrinekast

De inhoud van de vitrinekast is weer veranderd.

De kast staat deze keer in het teken van onze jubilerende organist Gerrit Vos. Zijn vrouw Willy heeft een aantal oude muziekboeken gevonden, waaruit Gerrit de eerste tonen op het orgel heeft laten horen. Ook zijn er foto's waar Gerrit opstaat, toen hij begon te spelen en nu. Er liggen ook oude orgelmuziekboeken in de kast met orgelmuziek door het kerkelijk jaar heen.

Al met al een kast, die het bekijken meer dan de moeite waard is. Onze hartelijke dank gaat uit naar Willy Vos, die voor de inhoud van deze kast gezorgd heeft, zij heeft ons ook meegeholpen met het inrichten van de kast.

Diny Baggerman en Maria van Beest

Kerkschoonmaak

Op 11 november is het weer zover en gaan we met elkaar weer poetsen. Komt u allen? Want vele handen maken licht werk. We vergeten natuurlijk ook niet het prettige koffiekwartiertje

Tot ziens op maandagochtend 11 november. Vanaf 8.30 uur is de deur open.

Met vriendelijke groet B. Polak



Verslag van de Bijbelquiz 2013

Ook dit jaar waren weer mensen en kinderen enthousiast om naar de Bijbelquiz in Raamsdonksveer te gaan. Voor het derde achtereenvolgende jaar organiseerde familie Knaap deze avond. Een paar dagen van tevoren kregen we het thema door: de brieven van Paulus. Pittige kost, en ja zo konden we nog een paar dagen flink lezen en uit ons hoofd leren. Want stiekem een Bijbeltje op je schoot wordt natuurlijk niet gedoogd!

Drie teams vertegenwoordigden Hooge Zwaluwe:

Dies Diem Docet (de ene dag leert de andere), de Biblianders en Zwaluwnest.

Strijd, gezelligheid, maar leerzaam voor ons allemaal.

We zijn er wijzer vandaan gekomen dan toen we er naar toe gingen. Aldoende blijft men leren.

Dank jullie wel voor deze mooie avond. En wilt u de uitslag weten? De heer M. Otte weet er alles van.

Uit de oude doos

Voetpad naar jeugdhuis De Rank

In de vorige aflevering lazen we dat de burgerlijke gemeente in 1956 had voorgesteld om een openbaar voetpad aan te leggen van de Raadhuisstraat naar het achter in de pastorietaan nieuw te bouwen jeugdhuis. Voor de aanleg van dit voetpad zou de kerk ongeveer 231 m² van de pastorietaan moeten afstaan. Het kerkbestuur en de gemeenteleden hadden uiteraard bedenkingen tegen dit voorstel geuit.

Om de Commissie van Beheer voor de bouw en exploitatie van een nieuw jeugdhuis zo veel mogelijk tegemoet te komen, werd tijdens de vergadering van kerkvoogden en notabelen van 11 december 1956, na een uitvoerige discussie, het volgende besluit genomen.

De Commissie van Beheer kreeg gratis het recht van opstal op de bestaande pastorietaan. De gemeente Hooge en Lage Zwaluwe kon voor de aanleg van het voetpad met een breedte van 2.15 meter grond van de pastorietaan kopen voor een bedrag van f. 692,25.

Aan de gemeente werd bovendien een bedrag van 1000 gulden gevraagd als compensatie voor de waardevermindering van het perceel 'pastorie met tuin'. Notaris Smit had de taxatie uitgevoerd. Ook moest de gemeente onder andere een hek bij de pastorie verplaatsen en schuttingen aanbrengen aan beide zijden van het openbare voetpad. Aan de kant van de pastorie betekende dat het plaatsen van een 55 meter lange schutting vanaf de achterkant van de pastorie tot de poldervliet en aan de kant van het erf van H.P. van den Bosch zou de schutting ongeveer 30 meter lang worden. Ook wilde het kerkbestuur dat de riolering van de pastorie, die na de aanleg van het voetpad deels onder dat pad zou komen te liggen, niet verplaatst hoefde te worden.

Onderwerp: aanlag pad naar te houwten jeugdhuis.

Naar aanleiding van Uw schrijven van 29 december 1956 delen wij U mede, dat wij terugkomen op ons aanbod een verbinding tot stand te brengen tussen de Raadhuisstraat en het te bouwen jeugdhuis op het terrein achter de pastorie van de N.H.Gemeente. De door Uw college gestelde voorwaarden vormen geen basis om zelfs een nadere bespreking te houden.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
VAN/HOOGHE EN LAGE ZWALUWE,
De secretaris, De burgemeester,



Afwijzingsbrief van burgemeester en wethouders.

Het besluit werd op 29 december 1956 schriftelijk ter kennis gebracht aan het gemeentebestuur. Burgemeester en wethouders lieten op 1 februari 1957 eveneens schriftelijk weten dat zij afzagen van de aanleg van het voetpad en dat de door het college gestelde voorwaarden geen basis vormden om zelfs een nadere bespreking te houden. Het was duidelijk dat de burgerlijke gemeente de gestelde voorwaarden onacceptabel vond.

Matti en Ada Hooge Zwaluwe, 25 oktober 2013

Bijbelleesrooster november 2013

vrijdag	1 november	2 Koningen 1:1-18
zaterdag	2 november	2 Koningen 2:1-18
zondag	3 november	2 Koningen 2:19-25
maandag	4 november	Psalm 101
dinsdag	5 november	Lucas 18:9-17
woensdag	6 november	Lucas 18:18-30
donderdag	7 november	Lucas 18:31-43
vrijdag	8 november	Lucas 19:1-10
zaterdag	9 november	Lucas 19:11-28
zondag	10 november	Lucas 19:29-48
maandag	11 november	2 Koningen 3:1-27
dinsdag	12 november	2 Koningen 4:1-7
woensdag	13 november	2 Koningen 4:8-37
donderdag	14 november	2 Koningen 4:38-44
vrijdag	15 november	Psalm 108
zaterdag	16 november	Lucas 20:1-8
zondag	17 november	Lucas 20:9-19
maandag	18 november	Lucas 20:20-26
dinsdag	19 november	Lucas 20:27-40
woensdag	20 november	Lucas 20:41-21:4
donderdag	21 november	Lucas 21:5-19
vrijdag	22 november	Lucas 21:20-38
zaterdag	23 november	Psalm 109
zondag	24 november	2 Koningen 5:1-19a
maandag	25 november	2 Koningen 5:19b-27
dinsdag	26 november	2 Koningen 6:1-7
woensdag	27 november	2 Koningen 6:8-23
donderdag	28 november	2 Koningen 6:24-33
vrijdag	29 november	2 Koningen 7:1-20
zaterdag	30 november	2 Koningen 8:1-6

SINDS 1893

NATUURSTEEN

Jérôme
Pett
B.V.

*VOOR GEDENKSTENEN EN ACCESOIRES
ZOALS VAZEN, KANDELAARS, FOTO'S E.D.
TEVENS VOOR AL UW NATUURSTEEN
VENSTERBANKEN, AANRECHTBLADEN,
DORPELS EN VLOEREN*

Voor grafwerk: Dhr. H. Evegaars
Tel.: 0168- 486188
Fax.: 08- 47120187

NATUURSTEENBEDRIJF MIDDEN BRABANT TE VEEN

3 generaties vakmanschap

*is de garantie voor een vertrouwde en verzorgde
uitvoering van stijlvolle*



GRAFMONUMENTEN

Grote showroom met honderden modellen

Betaalbare prijzen

Bagijnhof 11, Veen. Tel.: 0416 - 691616

Rouwcentrum Zuidema

Een perfect verzorgde uitvaart, een troostrijke gedachte.

Tel: 0168-405038



Betrokkenheid, persoonlijke begeleiding, aandacht voor individuele wensen en uitgebreide mogelijkheden staan voor ons centraal. Stijlvol dragen op schouders en thuis opbaring mogelijk.

Rouwcentra:

Schanspoort 6
4791 HC Klundert

Noordhaven 4
4761 DA Zevenbergen

Beheer van:

Rouwkamer De Westhoek
Rouwkamer Zevenbergschen Hoek

Kantoor: Noordschans 54
4791 RJ Klundert
E-mail: info@rouwcentrum-zuidema.nl

www.rouwcentrum-zuidema.nl

Begrafenisverzorging Kamsteeg

0183 - 44 94 94 / 06 - 22 14 05 47

*Waar ú ook woont, wij zijn dag en nacht bereikbaar
Wij verzorgen alleen begrafenissen*



Uitvaartverzorging Kamsteeg hecht aan persoonlijk contact

Wij realiseren ons dat het verwerken van een verlies door de dood voor de meeste mensen een ingrijpende ervaring is. Een overlijden maakt bij de nabestaanden veel gevoelens los en het rouwproces beleeft een ieder op zijn of haar manier. Gevoel en verstand gaan door elkaar lopen omdat er immers in een zeer verdrietige periode allerlei praktische zaken voor de uitvaart geregeld moeten worden.

Peter en Louise Kamsteeg



Uitvaartverzorging Kamsteeg draagt er zorg voor dat u in deze moeilijke en emotionele periode wordt gesteund. Het verdriet kunnen wij niet wegnemen maar wel kunnen wij u bijstaan in het afhandelen van alle praktische zaken rondom het overlijden. U kunt ons daarom altijd bellen.

Wij maken ons sterk voor een persoonlijke benadering waarin wij ons respectvol richten op de nabestaanden en samen de laatste wensen van de overledene proberen vorm te geven. Overigens verzorgen wij uitsluitend begrafenissen.



Beatrixstraat 25, 4281 LP Andel
E-mail: info@kamsteeguitvaart.nl
www.begrafenisverzorgingkamsteeg.nl



*Een respect-
en stijlvolle
uitvaart
is onze zorg*