



November 2014

*Kopij kerkblad voor december en januari
uiterlijk 27 november inleveren.*

Kerkdiensten

Aanvang alle diensten 10 uur

2 november	Dhr. A. den Besten Sliedrecht Viering Heilig Avondmaal
9 november	Dhr. A. den Besten Sliedrecht Dankdag voor gewas en arbeid
16 november	Dhr. P. de Jong Raamsdonksveer Familiendienst
23 november	Dhr. A. den Besten Sliedrecht Laatste zondag kerkelijk jaar
30 november	Ds. W. Quak Kruinigen 1 ^e Adventszondag Viering Heilig Avondmaal
7 december	Dhr. A. den Besten Sliedrecht

Bloemenrooster

2 november	Mw. Weeland
9 november	Fam. B. Baggerman
23 november	Mw. van Beest
30 november	Fam. G. v.d. berg
7 december	Fam. H. v.d. Berg



Vervoersrooster

2 november	Fam. M. Otte	0168-482658
9 november	Fam. H. Vierhuis	0168-482080
16 november	Fam. L. Otte	0168-482671
23 november	T. Bijl	06-29041237
30 november	Fam. G. Hop	0168-483104
7 december	Willy/Anda Vos	0168-482363

Belangrijke data

4 november	Lijstertjes-middag
10 november	Kerkschoonmaak
20 november	Bijbelkring
21 november	Kinderclub
5 december	Vrijwilligers ochtend



Collecterooster

2 november

- 1^{ste} collecte Kerk in Actie Najaarszending
- 2^{de} collecte Kerkvoogdij
- 3^{de} collecte Extra kerkvoogdij

9 november

- 1^{ste} collecte Diaconie
- 2^{de} collecte Kerkvoogdij
- 3^{de} collecte Onderhoudsfonds

16 november

- 1^{ste} collecte Kerk in Actie Diaconaat
- 2^{de} collecte Kerkvoogdij
- 3^{de} collecte Jeugdwerk

23 november

- 1^{ste} collecte Diaconie
- 2^{de} collecte Kerkvoogdij
- 3^{de} collecte Extra kerkvoogdij

30 november

- 1^{ste} collecte Missionair werk en kerkgroei
- 2^{de} collecte Kerkvoogdij
- 3^{de} collecte Extra kerkvoogdij

7 december

- 1^{ste} collecte PKN Pastoraat
- 2^{de} collecte Kerkvoogdij
- 3^{de} collecte Onderhoudsfonds

Uit het woord

Dwaasheid, die wijsheid is

(1 Corinthiërs 1: 22-23)

Je hoort het in gesprekken. Je leest het in boeken. Elke generatie opnieuw. “Het is toch onzinnig, te denken dat Jezus het offer van zijn leven moest brengen om mij voor God te rechtvaardigen? Kom nou. Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen leven en dat kan ik niet overdragen aan een ander. Bovendien is dat toch een inbreuk op de menselijke waardigheid, dat je voor God niet goed genoeg zou zijn?” En met neerbuigende hooghartigheid kijken ze naar je als je nog wél gelooft in de noodzaak dat Jezus gekruisigd moest worden om ons te redden. Ze hebben gelijk als ze dat een inbreuk noemen op de menselijke waardigheid. Maar die waardigheid is iets wat mensen zich zelf aanmeten. Want wie zijn eigen leven heeft leren zien in het licht van Gods Woord, houdt daar niets van over dan het besef een zondaar te zijn, die gered moet worden. Daar kunnen de wijzen van deze wereld met hun verstand niet bij.

En wijzen waren er in de oude Griekse wereld. Paulus kende ze. Zij waren wel op zoek naar God, maar met hun verstand dat meende alles te kunnen beredeneren. En de Joden verwachtten dat God zich bekend zou maken in machtige, zichtbare daden. Jezus van Nazareth kon de Messias niet zijn, want Hij had Israël niet verlost van de overheersing. Nee, daar wil het verstand niet aan! Dwaasheid, onzin.

En nu behaagt het God om door de dwaasheid van de verkondiging de mensen te redden. De Joden krijgen geen teken; ze horen alleen van Jezus van Nazareth, die gekruisigd werd. Een anti-teken, want iemand die opgehangen werd was volgens de wet van God vervloekt. Die gekruisigde is voor de Joden een aanstoot. Voor de trotse Grieken is dit verhaal een dwaasheid.

Maar voor allen die op de roep tot bekering en geloof zijn ingegaan, Joden en heidenen, is Christus de kracht en de wijsheid van God.

Het schijnbaar dwaze van God blijkt wijzer dan de wijsheid van de mensen. Dit had geen mens kunnen bedenken. En wat de mens als zwakheid ziet – God, die zijn Zoon laat sterven aan het kruis – is in werkelijkheid de kracht van God waardoor wij gered worden.

(uit “van begin tot begin” door Herman de Winkel

Van de kerkenraad

Vierdagen

Op 7 november hoopt dhr. M. Otte (1932) uit de Kleijnstraat 1 zijn verjaardag te vieren. We zijn dankbaar dat hij nog steeds de gaven van God ontvangt om zijn talenten in te zetten voor de kerk, en we wensen hem en zijn familie een heel fijne jaardag toe. Dat doen we ook naar mevr. E. de Bakker – Mout (1929) uit de Burg. Godwaldstraat 32 die op 17 november jarig hoopt te worden. Op 28 november wordt de heer A. de Rooy (1938) uit de Prinses Margrietstraat 6 jarig en ook hem en zijn vrouw en kinderen (kleinkinderen) wensen we alle goeds en Gods zegen voor het nieuwe jaar.

Bijzondere vierdag

Dat betreft de familie Vos – van de Steenoven uit de Havenstraat 8A die op 6 november met hun kinderen en kleinkinderen hopen te vieren dat zij 50 jaar getrouwd zijn. Namens de kerkenraad en de hele gemeente mag ik u beiden van harte geluk wensen met deze mijlpaal. U bent beiden op een bijzondere manier verbonden met de protestantse gemeente van Hooge Zwaluwe en dat al uw hele leven lang. U bent rijk gezegend geworden, zelfs tot op vandaag met een goede gezondheid. Vier uw dag met de wetenschap dat alle dank Hem toekomt die u al die tijd nabij bent geweest.

Pastoraat

Het is bijna niet te geloven, maar als dan het bericht binnen komt dat je door de artsen “schoon” bent verklaard, dan lopen de tranen zo maar over je wangen. Dat gebeurde Geertje en Jan Polak uit de Kruisstraat 2 in Lage Zwaluwe toen zij half oktober deze heuglijke mededeling uit de mond van de artsen vernam. Wat een wonder, en wat heeft ze niet meegemaakt in al die tijd. Maar Geertje nam haar man Jan op sleeptouw en zij vastberaden: als God het wil, komen we er door! Toen zij de mededeling deed tijdens de Bijbelkring als een spoor van de Geest, waren we er allemaal beduusd en stil van! God is groot en machtig!

Met de gezondheidstoestand van de heer H. van den Berg uit de Spoorstraat 13 is het wisselend gesteld. De ene keer reageert hij heel goed en de andere keer is hij te vermoeid om een reactie te geven. Vooral de therapieoefeningen matten hem af. Toch mag de dankbaarheid overheersen dat hij nog steeds is wie hij is, liefdevol verzorgd door zijn vrouw en kinderen. En hoewel het kleine stapjes zijn, het gaat vooruit!

We wensen alle andere zieken, vermoeiden, eenzamen en alleengaanden alle ondersteuning van onze goede God die we en ze zo hard nodig hebben, nu ook de natuur zich van de donkere kant laat zien.

Als gemeente laten we hen merken dat ze er niet alleen voor staan.

Bijbelkring

Er is nog een viertal boekjes over van “In Zijn spoor” en rept ik in het vorige kerkblad nog over 9 euro per stuk, dat is inmiddels teruggebracht naar 5 euro. Dus mocht u geïnteresseerd zijn, meld u rustig aan of kom gewoon langs tijdens de tweede bijeenkomst op 20 november a.s. We komen bij elkaar in de Rank en beginnen dan om 20.00 uur. We behandelen dan hoofdstuk 2 “Navolgen”.

Visitatie

Intussen is een heel programma opgesteld om de classicale commissie te ontvangen op 12 november die dan de visitatie houdt. Voor de gemeente is van belang dat ook zij uitgenodigd is om hen te spreken en bovendien worden ook alle commissies en verenigingen gevraagd om afgevaardigden te sturen om tijdens een broodmaaltijd in de Rank iets te vertellen van hun werkzaamheden. Daarna vergadert de kerkenraad met de visitatiecommissie, en gelet op alle stukken die de commissie te voren heeft opgevraagd, komen de afgevaardigden heel goed voorbereid naar Hooge Zwaluwe.

Op dit moment is nog niet het akkoord van de commissie binnen op het programma, maar via de mededelingen bij de kerkdiensten en de zondagsbrieven houden we u op de hoogte.

Eeuwigheidszondag

Op zondag 23 november is het eeuwigheidszondag, of ook anders gezegd: einde van het kerkelijk jaar. We staan dan op een bijzondere wijze stil bij de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden en de kerkenraad nodigt dan ook altijd uit de nabestaanden om de dienst bij te wonen. Zoals het nu laat aanzien gedenken wij twee gemeenteleden.

De week daarop is het weer advent en gaan we richting de Kerst, ongelooflijk wat snel!

Bijzondere diensten

Tijdens de dienst van 9 november hopen we aandacht te besteden aan de Dankstond voor gewas en arbeid. Tegenwoordig uitgebreid naar het hele leven. Ik heb wel eens gezegd: er is meer reden om te danken dan om te bidden en ik denk dat het waar is. We hebben al zoveel gekregen!

Op 16 november heeft de familiecommissie weer een dienst georganiseerd met veel koor en muziek. De voorganger is dan de heer P. de Jong uit Raamsdonkveer.

Tijdens de dienst van Ds. Quak uit Kruiningen zal het Heilig Avondmaal gevierd worden op 30 november. De eerste adventszondag is een prachtige combinatie met de viering van de Maaltijd van de Heer.

Tenslotte

Deze maand is het al weer drie jaar geleden dat ik aan de gemeente van Hooge Zwaluwe verbonden ben. We hebben steeds de voortgang van het contract afgewogen ten opzichte van de gezondheid en aangezien onze goede God die nog steeds schenkt hebben de kerkenraad en ik besloten om het contract met een jaar te verlengen. We kunnen mede dit jaar gebruiken om de contacten met andere gemeentes tot stand te brengen en zo een vorm van samenwerking voor te bereiden. Ik heb er zin in en dank de kerkenraad dat het vertrouwen over en weer aanwezig is.

Op 9 november hoop ik bij u voor te gaan, op 16 november doen we dat in Mookhoek en op 23 november 's morgens in Hooge Zwaluwe en 's avonds in Goudriaan. Op 30 november mag ik het Woord bedienen in het verpleeghuis Waerthove in Sliedrecht. Altijd weer een gebeurtenis!

Ontvang een hartelijke groet, ook namens mijn vrouw,

Ad den Besten.

Psalm 23

*Mijn herder is de Heer, niets zal me ontbreken.
Hij hoedt mij, en Hij voert mij zachtjes voort
naar stille meren en naar kalme beken.*

Hij brengt mij naar een paradijs'lijk oord.

Hij zal mij dag aan dag met heil verkwikken,

Hij leidt mij veilig in het rechte spoor.

*Niets valt meer aan Zijn liefde te verwrikken,
zelfs donk're dalen kom ik veilig door.*

*Ik vrees geen kwaad; ik kan hier rustig wezen
omdat Gij Heer, toch altijd bij mij zijt.*

*Uw stok, Uw herdersstaf doen mij niet vrezen
maar ze vertroosten me te allen tijd.*

*Zelfs voor de ogen van die mij benauwen
richt Gij voor mij een volle tafel aan.*

*Gij zalft mij als een vorst, ik mag vertrouwen
dat hier mijn weg in blijdschap voort zal gaan.*

*Ja, heil en goedertierenheid, mijn Vader,
zullen mij volgen, dag na nacht na dag.*

*Zo brengt Gij iedere dag een stap mij nader,
tot ik voor eeuwig bij U wonen mag.*

Van de Lijstertjes

Dinsdagmiddag 4 november is de datum voor de Lijstertjes. Tijdens die middag gaan we het voor de laatste keer hebben over David. David die van een eenvoudige herdersjongen door God uitgekozen wordt om koning te worden. En uit het geslacht van deze Koning David zal later de Heiland geboren worden – en dat vieren we met Kerstmis!

Let op: in december houden we geen Lijstertjes-middag.

<i>Datum</i>	: Dinsdag 4 november
<i>Plaats</i>	: De Rank, Pr. Margrietstraat 50A
<i>Tijd</i>	: 15.30 – 17.00 uur
<i>Kinderen</i>	: Groep 1 t/m 3
<i>Leiding</i>	: Mathilde de Man en Petra van Dijk



Van de zondagsschool

Zou je weleens aan de talentenjacht mee willen doen? Heel spannend zou dat zijn, en je hoopt dan maar dat je zou gaan winnen. Maar dat kan niet altijd en zou dat dan betekenen dat je geen talent zou hebben?

Jezus vertelt erover dat iedereen wel talenten heeft gekregen; de een veel, de ander wat minder of...zelfs maar één, maar dát maakt niet uit, als je die dan maar gebruikt, b.v. je zou iemand kunnen verrassen met een schoenendoos of je maakt een mooie tekening of je schrijft een spannend verhaal, misschien kan je een liedje of gedicht schrijven om iemand blij te maken die verdrietig is. Er is altijd wel iets wat je kan, al ben je er alleen zelf al blij mee. Weet dan dat je het talent van Jezus hebt gekregen en dat je die mag gebruiken tot Zijn eer! Daar gaan we het zondag 9 november over hebben. Het staat in Mattheus 25: 14-30.

En als de Mensenzoon dan komen zal, wie heeft dan zijn talent niet zomaar weggestopt en er niets mee gedaan? Dat zou toch zonde zijn. Daar vertellen we over op 16 november en het staat in Mattheus 25: 31-46.

Ook op 23 november wordt er verteld over de wederkomst van Jezus in Mattheus 24: 14-35.

Op 30 november beginnen we met de advent en vertellen we over de geboorte van de Verlosser, dat staat in Jesaja 8;23 en 9:6 Maar eerst maken we het verhaal over Jakob nog af op 2 november: met wie gaat hij worstelen in de woestijn? Dat lezen we in Genesis 32-33.

Op 15 november viert Meike Raaijmakers haar verjaardag, ze wordt dan 4 jaar en dan verwelkomen we haar op zondag 16 november op de zondagsschool! we wensen haar Gods zegen toe en een fijne dag.

Van de kinderclub

(voor alle kinderen van groep 4 t/m groep 7)

Droom jij er ook weleens van een prins of een prinses te zijn en in een paleis te wonen? Moet je daar veel voor leren? En wat mag wel en wat zeker niet.

Het verhaal deze keer gaat over een joods meisje, die in een vreemd land zelfs koningin werd. Het verhaal van Esther.

Vorige maand hebben we gehoord, hoe het met de knecht van Abraham afliep die een vrouw voor Izaak moest zoeken. Eliezer heeft God om hulp gevraagd voor een goede afloop. God heeft Eliezer geholpen en Rebecca wilde graag meegaan, bij haar familie vandaan, om met Izaak te trouwen. Ook zij geloofde in Gods leiding

Na het verhaal hebben Amy en Inge het dansje voor gedaan dat ze zelf hadden verzonnen bij het liedje:

*Ja is ja,
Nee is nee,
Beloofd is beloofd,
Jezus wil je helpen als jij in Hem geloofd.*

En wij hebben allemaal proberen mee te doen.

We hebben ook weer heerlijk geknutseld: Een kameel.

En daarbij een werkje om je vingers bij af te likken. Een waterput gemetseld van suikerklontjes met suikerglazuur.

Erg leuk en gezellig.

Jullie zijn weer welkom op VRIJDAG 21 NOVEMBER
om 18.30 in de Rank

groetjes Liesbeth en Diana.

Van de kerkvoogdij

Collecten kerkvoogdij

28/09/2014	Kerkvoogdij	€ 91,55
05/10/2014	Kerkvoogdij	€ 80,80
12/10/2014	Kerkvoogdij	€ 45,50
12/10/2014	Onderhoudsfonds	€ 29,75
19/10/2014	Kerkvoogdij	€ 89,05

(incl. gift € 20,- via A. den Besten)

Tussenstand actie Kerkbalans

2014 t/m 21/10/2014 € 12.165,81

(Actie Kerkbalans 2013 t/m 21/10/2013 : € 10.726,82)

Alle bijdragers en bijdraagsters zeer hartelijk dank !

Van de diaconie

Collecten diaconie:

28 september	Diaconie	€ 30,60
5 oktober	Kerk en Israël	€ 22,40
12 oktober	Werelddiaconaat	€ 28,10
19 oktober	Diaconie	€ 28,90

Bedankt voor uw gaven.



Bij de collecten

2 november Najaarszondingsweek - Geloof in Zambia!

Op zondag 2 november is de landelijke collecte bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie. Centraal staat het werk van de uitgezonden medewerkers van Kerk in Actie Hermen en Johanneke Kroesbergen, die als docent werkzaam zijn aan de theologische universiteit in Lusaka, Zambia. De laatste jaren groeien de kerken in Zambia snel en de vraag naar goede predikanten, vooral op het platteland, neemt toe. Op de theologische universiteit, Justo Mwale theological University College, leren aanstaande predikanten om zelfstandig theologie te bedrijven en op hun eigen, Afrikaanse manier hun geloof inhoud te geven. Het is belangrijk dat predikanten dit leren en doorgeven aan hun gemeenteleden, want er leven veel geloofsvragen bij de Zambiaanse bevolking. Omdat veel vragen voortkomen uit situaties van extreme armoede, leren de studenten ook hoe ze gemeenteleden kunnen helpen en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van hun eigen dorpsgemeenschappen.

16 november Binnenlands Diaconaat - Geef voor het kind!

Honderd jaar geleden werd in Jeugddorp De Glind het eerste kind opgevangen. Tegenwoordig wonen er ongeveer 120 uithuisgeplaatste kinderen en jongeren in gezinshuizen in De Glind. Kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, omdat hun ouders niet in staat zijn voor hen te zorgen. Vaak hebben ze gedragsproblemen of andere beperkingen. Voor deze kinderen biedt een gewoon gezin warmte en bescherming. Het jeugddorp is eigendom van de Rudolphstichting. Ook in andere delen van Nederland ontwikkelt deze stichting vernieuwende vormen van jeugdzorg. Want alle kinderen en jongeren verdienen een eerlijke kans op een hoopvolle toekomst, vindt de Rudolphstichting.

30 november Missionair Werk en Kerkgroei - Op naar honderd pioniersplekken

Zondag 30 november is de landelijke collecte van de Protestantse Kerk bestemd voor missionair werk en kerkgroei. Uit onderzoek is gebleken dat met de traditionele vormen van kerkzijn maar een klein deel van de Nederlanders wordt bereikt. De Protestantse Kerk stimuleert daarom nieuwe vormen van kerkzijn, zodat meer mensen kunnen ontdekken wat het Evangelie inhoudt. Pioniersplekken noemen we deze nieuwe vormen. Van Bijbelverhalen bespreken in een café tot een klooster nieuwe stijl, een huiskerk of een internetkerk: het kan en mag allemaal. De Protestantse Kerk heeft er inmiddels zo'n dertig helpen realiseren. We willen er graag honderd! Door uw bijdrage aan deze collecte maakt u dat mogelijk.

7 december Protestantse Kerk Pastoraat - Pastoraat ook buiten de kerkmuren

Pastoraat vindt plaats waar mensen aandacht geven aan elkaar. In een gemeente kan dat via de vertrouwde huisbezoeken, maar er zijn ook tal van andere vormen mogelijk, zoals een filmavond met discussie rond een levensbeschouwelijk thema. Of met gemeenteleden gezamenlijk appels plukken. De mensen hebben dan veel plezier, maar voeren tussendoor ook diepzinnige gesprekken. Om gemeenten toe te rusten, organiseert de Protestantse Kerk jaarlijks de Landelijke Pastorale Dag voor iedereen met een rol in het pastoraat. Ook wordt er materiaal ontwikkeld om werkers in het pastoraat toe te rusten en te ondersteunen.

Bloemendienst

De bloemen zijn de afgelopen periode bezorgd bij:

- 28 sept Mw. C. de Visser-Lankhuizen, Julianastraat 10
 Met een groet
- 5 okt Dhr. H. Vervelde, Dijkje 3
 Met een groet
- 12 okt Fam. Geluk-van Elswijk, Julianastraat 29
 Ter bemoediging
- 19 okt Dhr. H. Bijl, Onderstraat 23
 Met een groet

Verjaardagsfonds.

Het geld uit de envelopjes is geteld en heeft het mooie bedrag van € 693,75 opgeleverd.

Nu kan de volgende stap gezet worden en zullen er enkele restaurateurs benaderd worden. Als u een restaurateur in de beurt weet, hou ik me aanbevolen voor het adres.

Wij danken u heel hartelijke voor uw gulle gaven en houden u op de hoogte van de restauratie.

Maria van Beest

Vrijwilligersochtend

Beste vrijwilligers van onze gemeente, wij willen jullie van harte uitnodigen om op maandag 15 december op de jaarlijkse koffie ochtend weer bij elkaar te komen. Wij willen jullie bedanken voor al jullie inzet dit afgelopen jaar.

We zijn zeer gezegend met al het werk wat jullie doen, zodat het voor iedereen een stukje makkelijker is.

Op deze ochtend zijn jullie van harte uitgenodigd van 10.00 uur tot 12.00 in de Rank.

Onder het genot van koffie/thee en iets lekkers erbij kan er weer gezellig bij gepraat worden.

Wij zien jullie met veel plezier tegemoet.

Petra van Dijk en Githa van den Hout

Kerk schoonmaak

Op 10 november is het weer zover: we weer poetsen.

Doen jullie allemaal weer mee?

Ben je er nog nooit bij geweest, kom gerust een keertje en drink gezellig een kopje koffie met ons mee.

Graag tot ziens op 10 november. De kerk is vanaf 8.30 uur open.

Met vriendelijke groet,

B. Polak



Uit de oude doos

De verkoop van het huis van Dirk van Es Vogel

De aankoop gaat niet door

Zoals u in de vorige aflevering heeft kunnen lezen, was de meerderheid van de leden van de kerkvoogdij voor de eventuele aankoop van het pand van wijlen de heer Dirk Adriaan van Es Vogel die in 1939 op 83-jarige leeftijd in Hooge Zwaluwe was overleden. Tijdens de vergadering van 24 januari 1940 werd door de kerkvoogdij hierover het volgende besloten:

1. De kerkvoogdij zou bij de verkoping geen bod op het huis uitbrengen;
2. Mocht het pand op 26 januari 1940 gemijnd worden op een bedrag van 650 gulden of meer, zodat de koopsom 3.000 gulden of hoger zou bedragen exclusief de bijkomende kosten, dan zag het College van kerkvoogden en notabelen van de koop af;
3. Werd het pand gemijnd op een bedrag dat lager lag dan 650 gulden, zodat de koopsom minder bedroeg dan 3.000 gulden exclusief de onkosten, dan zou notaris G.K. Smit worden verzocht de gunning aan te houden om het College gelegenheid te geven zich nader te beraden over een eventuele onderhandse aankoop van het woonhuis.

Daarna vernemen wij in de notulen niets meer over deze zaak. Het huis werd in ieder geval niet door de kerkvoogdij gekocht. Wel kreeg het College van notaris Smit bericht dat de kerkvoogdij van de erfgenamen van Dirk van Es Vogel een gift van 200 gulden had ontvangen.

Goede relatie met de familie Van Es Vogel

Aan de heer V. Schoenmakers te Baarn, een oomzegger van de overledene, en aan de heer De Jong, predikant te Morra (Friesland), en zijn vrouw Mientje de Jong- van Es Vogel werd de volgende bedankbrief geschreven: "Kerkvoogden en Notabelen voelen zich gedrongen langs deze weg hun oprechte dank hiervoor aan u te betuigen en willen gaarne aan Uw verzoek

voldoen, om de beide bij wijlen dhr. van Es Vogel in huur zijnde zitplaatsen nog gedurende drie jaren ter Uwer beschikking te laten". Deze plaatsen werden al jarenlang gehuurd door D.A. van Es Vogel. De huurtermijn liep af op 31 december 1942. Schoenmakers stelde voor om de termijn weer met een drietal jaren te verlengen. Dit voorstel was voor de kerkvoogdij een aangename verrassing en die ging hiermee uiteraard akkoord. Het College schreef aan Schoenmakers: "Het heeft ons goed gedaan, dat U op deze wijze de nagedachtenis aan wijlen den heer D.A. v. Es Vogel in ere wenst te houden". Hij werd bedankt voor dit "nieuwe bewijs van medeleven hetgeen wij ook telken jare ondervinden van de zijde van Ds. en Mevr. de Jong v. Es Vogel te Morra".

Vrijwillige bijdragen en zitplaatsengeld

Ook gaven zij aan de kerk vrijwillige bijdragen. Dominee De Jong en zijn vrouw werden in 1942 vriendelijk bedankt voor hun vrijwillige bijdrage aan de kas van de kerkvoogdij, alsmede voor het zitplaatsengeld, "waardoor U opnieuw bewijs van medeleven hebt getoond met onze gemeente". Ook Schoenmakers werd hartelijk dank gezegd voor zijn vrijwillige bijdrage, een bedrag van 200 gulden: "Onze gemeente is betrekkelijk klein, terwijl zij grote gebouwen (kerk en pastorie) voor haar rekening heeft en het aantal kapitaalkrachten dat onze gemeente vroeger telde, is met de jaren slechts afgenomen. Zodat U er van overtuigd kunt zijn, dat Uw bewijs van medeleven met onze gemeente door ons ten zeerste wordt gewaardeerd". Gedurende de jaren 1943 tot en met 1945 had Schoenmakers de beschikking over beide zitplaatsen van zijn oom Dirk in de kerk te Hooge Zwaluwe. Deze termijn werd later opnieuw met drie jaar verlengd tot 1949. Na het overlijden van mevrouw De Jong-van Es Vogel kwam er een einde aan de relatie met de familie Van Es Vogel waarvan een aantal leden vele jaren had meegeleefd met de kerkelijke gemeente in Hooge Zwaluwe en die ook royaal financieel had gesteund.

Ada en Matti

Bijbelleesrooster november 2014

zaterdag	1 november	Deuteronomium 9:1-24
zondag	2 november	Psalm 131
maandag	3 november	Deuteronomium 9:25-10:11
dinsdag	4 november	Deuteronomium 10:12-11:9
woensdag	5 november	Deuteronomium 11:10-32
donderdag	6 november	Efeziërs 5:21-33
vrijdag	7 november	Efeziërs 6:1-9
zaterdag	8 november	Efeziërs 6:10-17
zondag	9 november	Efeziërs 6:18-24
maandag	10 november	Daniël 8:1-14
dinsdag	11 november	Daniël 8:15-27
woensdag	12 november	Daniël 9:1-8
donderdag	13 november	Daniël 9:10-19
vrijdag	14 november	Daniël 9:20-27
zaterdag	15 november	Psalm 90
zondag	16 november	Daniël 10:1-11
maandag	17 november	Daniël 10:12-21
dinsdag	18 november	Daniël 11:1-9
woensdag	19 november	Daniël 11:10-20
donderdag	20 november	Daniël 11:21-28
vrijdag	21 november	Daniël 11:29-35
zaterdag	22 november	Daniël 11:36-45
zondag	23 november	Daniël 12:1-4
maandag	24 november	Daniël 12:5-13
dinsdag	25 november	Psalm 44:1-17
woensdag	26 november	Psalm 44:18-27
donderdag	27 november	Jesaja 40:1-11
vrijdag	28 november	Jesaja 40:12-20
zaterdag	29 november	Jesaja 40:21-31
zondag	30 november	Psalm 85

SINDS 1893

NATUURSTEEN

Jérôme
Petit

B.V.

*VOOR GEDENKSTENEN EN ACCESOIRES
ZOALS VAZEN, KANDELAARS, FOTO'S E.D.
TEVENS VOOR AL UW NATUURSTEEN
VENSTERBANKEN, AANRECHTBLADEN,
DORPELS EN VLOEREN*

**Jérôme Petit Natuursteen B.V.
Charles Petitweg 3
4827 HJ BREDA**

Telefoon: 076-5811164

**E-mail: info@petitnatuursteen.nl
Website: www.petitnatuursteen.nl**

NATUURSTEENBEDRIJF MIDDEN - BRABANT B.V.

AL 3 GENERATIES LANG KWALITEIT EN SERVICE.

KORTAKKER 8, 4264 AE VEEN (WIJK EN AALBURG)

TEL. 0416-691616

INFO@NATUURSTEENMIDDENBRABANT.NL

KIJK OOK EENS OP ONZE WEBSITE: WWW.NATUURSTEENMIDDENBRABANT.NL



Rouwcentrum Zuidema

Tel: 0168-405038



Betrokkenheid, persoonlijke begeleiding, aandacht voor individuele wensen en uitgebreide mogelijkheden staan voor ons centraal. Stijlvol dragen op schouders en thuisopbaring mogelijk.

Rouwcentra:

Schanspoort 6
4791 HC Klundert

Noordhaven 4
4761 DA Zevenbergen

Kantoor:

Noordhaven 4
4761 DA Zevenbergen

Beheer van:

Rouwkamer De Westhoek
Rouwkamer Zevenbergschen Hoek

Internet:

info@rouwcentrum-zuidema.nl
www.rouwcentrum-zuidema.nl

Een perfect verzorgde uitvaart, een troostrijke gedachte.

Begrafenisverzorging Kamsteeg

0183 - 44 94 94 / 06 - 22 14 05 47

*Waar ú ook woont, wij zijn dag en nacht bereikbaar
Wij verzorgen alleen begrafenissen*



Uitvaartverzorging Kamsteeg hecht aan persoonlijk contact

Wij realiseren ons dat het verwerken van een verlies door de dood voor de meeste mensen een ingrijpende ervaring is. Een overlijden maakt bij de nabestaanden veel gevoelens los en het rouwproces beleeft een ieder op zijn of haar manier. Gevoel en verstand gaan door elkaar lopen omdat er immers in een zeer verdrietige periode allerlei praktische zaken voor de uitvaart geregeld moeten worden.

Peter en Louise Kamsteeg



Uitvaartverzorging Kamsteeg draagt er zorg voor dat u in deze moeilijke en emotionele periode wordt gesteund. Het verdriet kunnen wij niet wegnemen maar wel kunnen wij u bijstaan in het afhandelen van alle praktische zaken rondom het overlijden. U kunt ons daarom altijd bellen.

Wij maken ons sterk voor een persoonlijke benadering waarin wij ons respectvol richten op de nabestaanden en samen de laatste wensen van de overledene proberen vorm te geven. Overigens verzorgen wij uitsluitend begrafenissen.



Beatrixstraat 25, 4281 LP Andel
E-mail: info@kamsteeguitvaart.nl
www.begrafenisverzorgingkamsteeg.nl



*Een respect-
en stijlvolle
uitvaart
is onze zorg*